

OPMERKELIJK DEBUUT



‘Wat ontzettend goed geschreven! Perfecte mix en balans van medische dingen en jouw gevoelens, én humor. En wat boeiend om te lezen.’

Een eerste reactie van een vriendin van de schrijfster over dit ontroerende boek. Het gaat over haar ziekte endeldarmkanker, het langdurige en zware proces van genezing, de onvermijdelijke stoma en wat het doet met haar levenswijsheid en haar prille relatie. In 150 pagina’s weet ze de lezer te pakken en duidelijk te maken hoe confronterend darmkanker en een stoma zijn.

Uit het *Voorwoord*:

Allereerst schreef ik het voor mezelf. Maar ik weet zeker dat andere mensen die endeldarmkanker hebben, of hebben gehad, er iets aan kunnen hebben. En ik hoop dat personen met een stoma -om welke reden of wat voor een stoma dan ook- iets hebben aan mijn boek.

We laten ons niet klein krijgen door een zakje op de buik!

Lees het ontroerende en optimistische verhaal van Sandra van Reenen, van het eerste bezoek aan haar huisarts tot het definitieve besef dat zij moet leven met een stoma.

Voor meer informatie, zie: www.sandravanreenen.nl.



FotoReuling